

Min utbildning

Min utbildning började väl redan
vid fem års ålder -
en man piskade sin häst på vägen
och jag, en knatte
drev satiriskt på
"slå hårdare, slå hårdare "
och mannen svor på mig

min politiska uppfostran,
medvetenhet om sociala skillnader
väcktes vid samma åldern
då vi, ett gäng barn
i vår oskuld ville göra en brasa,
såsom de vuxna på fältet
på våren,
och nästan tände en eldsvåda -
jag, en av yngsta,
byggmästarens son
fick offentligt stryk
och bära skulden bland arbetargrabbar

min första krigserfarenhet
fick jag även vid samma åldern -
äldre barn hade ett luftgevär
och vi strövade oss omkring
och letade efter ett mål att skjuta -

så sköt vi en fågel,
en så vacker, så mjuk domherre -
aldrig i livet mer !

åren gick
som hackkyckling, flyttaren
från söder
fick jag smaka på de utsattas situation,
fick vanan att vandra som outsider
en mans varg
samt erfara
de mindre kretsarnas instängdhet,
lokalpatriotism
då man försökte muta
mig undan
mina utbildningschanser
i realskolan med
noll tillgodoräknade poäng
för inträdesproven

tillika som socialdarwinismens sanningshalt
då min syster blev stämplad som oduglig
och mamman fick höra -
av en annan, lokal byggmästarfru
lärare
att det är inte värd att
utbilda, skola henne

som femtonåring
fick min utbildningsgång
en avsevärd puff
då jag läste en bok om
atombombens tekniska verkningar -

nu, tjugo år senare
är allmänheten uppfostrad
att få dessa fakta
som experterna redogör för
i kunskap av sin roll
i täten för en nu så populär
fredsfront
ej för sent ute för att vinna
de arma själarnas gehör, respekt