

det går inte att gå flera promenader
runt alla slott man besöker
över hela staden och Stockholm
det fanns så många slott
jag tog dom alla
det fanns så många slott
så många privata slott
jag kände mig som en jävla prins
när jag kraschade kakbuffén
efter en jävla lång tids övertalning
smulor runt käften
jag var stark utan att veta om det
det slog runt för mig
det slog runt och runt och runt

jag fick allting jag behövde och pekade på
jag var en jävla pimpprins
som visste
jag visste vad jag visste fan
jag visste vad jag ville fan

och var det inte en fläckig croissant
så var det Coca-Cola och rysk kaviar
allt skulle jag ha
roffade åt mig
men jag skulle inte ha något som
som dom andra hade
det viktiga var att det skulle vara unikt
men unik var jag nog redan
som sagt var jag ju min egna lilla prins

*vilken underbar dag det e
om man kan vara som man vill
och ändå leva tillsammans*

jag fick nyss växel från isglassen,
femton kronor fick jag tillbaka,
jag rullar Eriksdalslunden
med mina tre växlar
jag motar bort ett litet barn från cykelbanan,
strax efter det är jag nära att bli påkörd

grekisk kör :

Han var nära att bli påkörd!

tänk på vett och etiketten, barn
jag avskydde Magdalena Ribbing,
gillade aldrig hennes spalt
förrän jag själv hamnade i en spalt

*vilken underbar dag det e
om man kan vara som man vill
och ändå leva tillsammans*

jag började tjafsa med vakterna igen
trodde att jag kunde förolämpa dom
genom att kalla dom för grisar
bara för att dom inte åt det själva
så då trodde jag att det var taskigt
extremt taskigt och förolämpande
själv bröt jag nog en och annan slaktregel
det var så patetiskt

*Vilken underbar dag det e
Om man kan vara som man vill
Och ändå leva tillsammans*

dagen efteråt läste jag i tidningen
att en av de spanska alkoholisterna
hade blivit mördad
civilpolisbilen hade hört mig sjunga så fint,
jag hade säkert synts på tio skärmar
det tog fem minuter att åka hem
jag hamnade inte ens i häktet

första gången jag var full
var jag ensam hemma
det var våren
som öppnade för sommaren
eller var det kanske *Sommaren*
som särade på mina ben i förtid

jag låg på balkongen
räknade tornseglare i den blåa himlen
blev lätt förvånad — dom var rätt många!