

TRANSCENDENS

Det
räckte
att
ett enda
hörn
av
mandalan
blev synligt
för att
du skulle
förstå
att
tröskeln
du ständigt
återkom
till i
drömmen
inte bara
var en
hägring.

MANDALANS VÄKTARE

Daimon
talar
alltid i
liknelser
eller,
kort sagt,
poesi.

ESOTERIK

Jag är den gamle på berget,
han som gav svärden narkos och
lät dem skåda Afrodite i en natt av grönska
och tungomålstalande eldar.

Jag är den sfinx som svävar i sömn genom
sagans förgyllande skogar och vulkanernas
treögda drömmar.

Jag är den ende sanndrömmaren i denna tid
av aska och klarvaket förfall.

Många är de vandrare som mött min månlysande hand
när de velat passera gränsen mellan den svarta öknen
och trädgården med kunskapsrika träd och
nektarfyllda blommor.

Många är de Eolsharpor som förvandlats av
ett andedrag från mitt djupsovande bröst.

I timmar kan jag ingå en symbios med din själs
mest esoteriska längtan.

I dagar kan jag leva lika anspråkslöst som de ljusgråa
rökslingorna som träder dig tillmötes från
inspirationens utdöende glöd.

Jag är Janusansiktet som ler bakom alla charlataners
ord.

Jag är den paragraf i lagens bok som bara
är skriven för de nersövda kyrkornas skull.

Du kan söka mig som skuggboxaren söker segern i
hans absurda kamp mot mörkret i sitt bröst.

Du kan söka mig som spektrat i din egen blick
eller den heliga triangeln som andas bakom Isisslöjan.

Men du finner mig bara som en drömmande reflex
på tidens hav,
en oljig eldslåga strålande klart bortom alla moln och
osynlig för alla andeskådare som ännu tror
på kompassnålens fördomsfrihet.
Jag är harmonin mellan A och O,
det som suger dig ner i avgrunden eller greppar
dina tankar och doppar dem likt vekar i Coronans
rosendoftande brand.
Jag är den sista brevduvan, svävande i kosmisk trance
på den dagen då slutet och början blivit far och son
och då freden förvandlats till den eld i vilken
krigets nattfjäril förgår.
Kom till mig,
klädd i nakenhet som solen,
och jag ska dubba dig till riddare av Logos!

NIGREDO & ILLUMINATIO

Många
av mina ansträngningar
har varit förgäves
och enbart resulterat
i fåfänglighet och vind,
i korridorer av fåfänglighet och vind
där jag förgäves sökt ljuset
i slutet av den svarta tunneln,
där poesin och anden lidit ett svidande nederlag
mot prosan och materien.
Men ibland har dikten
lyft sig högt över
askan och den jord i vars tystnad
vi alla ska vila
som en eldfågel av bevingade ord
och med kraften hos
en lasarusuppväckt vulkan
eller en illuminerande zickzackblix
lyst upp hela mitt liv
från rötterna
till himlen.

MYSTERIEPLATS

Människor
som
lyckats
skaka av sig
sina
skuggors
förlamande
kokonger
samlas
vid
vägkorset
där horisonten öppnar
sina blomblad
och färgerna avslöjar
sitt ursprung,
där solen och månen
besjålas av samma sken
och regnbågens början och slut
möts i en ädelstenslysande cirkel,
där vinden vilar i sig själv
och vågorna inte lyder under ebb och flod,
en plats där själen lämnar
vardagens gråa sten och svävar
berusad av sina egna vingslag
över
de stjärnklara
djupen
i sitt inre
universum.

TAROTKORTET STJÄRNAN

Du
försjunker
med
din
spiegelbild
i det
klara,
transparenta
vattnet
och återvänder,
befriad från
inre mörker,
till världen
där
skuggan
fortfarande
går
vid din
sida.