

# Äntligen Stockholm



Kristina Alfonsius

NOVA

# *Kapitel 11*

Rågsved 2008

## Lännäsbacken 10

När jag fick veta vilken dag flyttbilen skulle komma så ringde jag Inger som sa vilken datum för Svens begravning vilket kolliderade med min flyttdag men Inger sa att det va helt ok för hon visste att jag skull ha Sven i mina tankar och det räckte för henne.

När jag kom fram till huset där jag skulle bo och kom upp på 3 våningen så det första jag såg innanför dörren var ett hav med kvarlämnade DN tidningar. I köket fanns det också kvar ett matsalsbord och ostädat. Det fanns kvar lökrester, badrummet och alla fönster var skitiga. Jag visste att flyttbilen skulle komma om några timmar så jag behövde leta efter förrådet i källarplan.

Jag kollade i mitt hus men kom inte in i källaren. När jag kom ut så kom det en dam som presenterade sig som Lillan och hon bodde i samma hus på bottenvåningen och upplyste mig att mitt förråd var i hus nr 12. NU väntade jag bara på flyttbilen och till förrådet skulle min spark från min mamma dit och några flyttlådor. Jag har flyttat flera gånger så jag märkte alla lådor till vilket rum och innehålllet. Lätt att flytta om man bara är organiserad.

Flyttkillarna kom och allt gick så otroligt bra med deras hjälp så vid midnatt var allt upppackat och sängen på plats och tv och soffa i vardagsrummet. Jag hade bestämt att Reine och Christina och flickorna skulle komma så jag be-

stämde mig för att på lördag ta en promenad till närmast affär och handla mat.

När jag kom ut på lördag så satt det tre damer i pergolan och jag presenterade mig och undrade över närmsta affär. Förutom Lillan som jag redan träffat så satt Sonja och Eva som bägge bor mittemot mitt hus. När jag skulle gå så säger Lillan, ”vi har fest här på midsommarafton så du är välkommen då”.

Detta är helt otroligt vilket välkomnande jag fick av helt okända personer. Det skulle visa sig att denna omtanke verkligen skulle visa sig stämna och då säger norrlänningar att stockholmarna är så stroppiga och arroganta. Kunde inte vara mera fel. Stockholmarna är sociala, omtänksamma, fördomsfria och roliga. Jag bara visste att här skulle komma att trivas och kunna njuta av livet.