

En yngre mans bekännelse

När jag var en yngre man
eller pojke,
snarare snorunge,
tyckte jag illa om det mesta
framför allt människor
dom stod ivägen
och befann sig i klungor

Jag fick sällan ingå
i dessa klungor
Jag hatade dom
redan innan
jag fick ingå i dom.
Dessa klungor av
stillastående dumhet,
trögflytande tankebanor
och inavlade släktled.
Ingen visste längre
vem som var släkt med vem
och skitsamma
man tafsade varann i skrevet ändå.

Jag hatade dessa klantdjävlar
och deras hockeyrinkar
och fotbollsplaner
och trimmade moped

Jag befann mig
i utkanten av deras hockeyrinkar
med nubb i näven
och nollgradigheten på min sida
Fastfrusen spik i is
är skoj tycker jag än i dag
och tvärnitande forwards
i lågflygning kan få
vem som helst att
dra på smilbanden,
deras landningar i
ful ankungestil fick
mig alltid att känna mig tillfreds

Jag hatade dessa
mänsklighetens avskum
drömde hela dagarna
om att förgifta dom
åt helvete och död.

Men att förgifta deras labradorer
var ännu bättre.
Att få se deras ledsna
och söndergråtna miner
fick mig nästan att längta
efter att gå ut genom dörren
och se dom stå där med

fånigt tårfyllda ögon över sina
löjliga, dräglände, hårfällande byrackor

Jag riktigt längtade efter
att få smyga in i deras
fula hem och trampa
på deras djävla marsvin,
strypa deras satans undulater.

Annars satt jag mest hemma
och garvade åt alla pappskallars
könssjukdomar deras inavlade
kusiner smittat ner dom med.
Varenda lördagskväll kunde
man höra hur folk grät
av smärta när dom stog och
pinkade i buskarna och
raglade runt snorfulla
och försökte hitta hem.

Pundhuven är pundhuven
till och med för dumma
för att gå vilse i skogen
och frysa ihjäl,
fast dom somnade ofta
i sina hallonbuskar

Allas hallon stank alltid
bakfylla och spyor
Fy faan för hallonsaft!

Skadeglädjen är den enda
sanna glädjen

Jag satt hela tiden hemma
och hatade dessa sportfånars
djävla hockeyplaner
och fotbollsidioti.
Regniga sommar-
och vinterdagar
var det bästa jag
visste som liten palt.
Allt slask och plask
och smältande isar
fick mig alltid på gott humör.
Jag såg dessa sportarslen
framför mig indräkta i lera
ända upp till hakspetsen
försökandes lista ut
vem fan som egentligen
sagt att sport faktiskt är kul

Plaska runt bäst
fan ni vill, klantarslen!

Duktig

Jag är en duktig man
en mycket duktig man
Jag kan göra saker
Jag kan bygga saker
jag har verktyg
flera stycken
för skiftande ändamål
skruvmejsel, hammare, skiftnyckel,
vattenpass och bormaskin.

Jag har satt upp en hylla
på helt egen hand
borrat, skruvat och
placerat plankor,
den ser mycket bra ut
min hylla
Jag har sorterat böcker i den
dom står i ordning
i bokstavsordning

Jag tjänar pengar ibland
jag utför arbete
och får betalt för det
jag kan utföra olika sorters arbete
jag har haft arbeten
både på byggen och fritidshem
både bära plankor
och trösta gråtande barn

Jag är snäll och vänlig
men jag kan säga ifrån
när det behövs
det har hänt att jag
till och med slagit sönder saker
men då har jag bett om ursäkt
det är sånt som duktiga män gör

jag kan både gråta och slåss
även om jag för det mesta
undviker det sistnämnda
det är sånt som duktiga män gör
duktiga män slåss inte
duktiga män k o m m u n i c e r a r
slår inte sönder barer
jag slår inte sönder barer

jag står i barer
och träffar människor
jag står i barer
och träffar kvinnor
Det har faktiskt hänt
att jag träffat kvinnor
det har dom
till och med uppskattat
det har hänt
att kvinnor sovit över hos mig
även det har uppskattats
det har till och med hänt
att dom kommit tillbaka
dom säger jag är duktig
en mycket duktig man

Som man bäddar får man stryk

1.

det är något hemskt i görningen
hönshuset är öppnat

2.

det finns ingenstans för lugn och ro
bonndjäveln springer fram och tillbaka

3.

glöm traktorn
det rostar i harven
också

4.

vi bränner ner ladugården
jag längtar i alla fall inte hem

5.

landet ligger sig likt
hönsen skiter var dom vill

6.

sommarjäveln ligger utspridd över stranden
i gräset har vi pinkat allihop

7.

sluta gödsla
jag fryser om fötterna

8.

det är ensamt i gödseln
jag halkar till
traktorn står still

9.

gräset borde slås med lie
jag gräver med fingrarna i jorden

10.

lera till fotknölarna
svensk sommar och utrikespolitik
går hand i hand

11.

det är läskigt det här
blir jag yxmördad nu?

12.

varför har kungen ett fånigt namn
och ett fult hus?
och jag bara 3,50 i plånboken?