

Så blev Finland ett land

Marie-Louise Jägerskiöld-Spång

Under hela denna tid skrev Gustaf brev. Till sin syster Sophie skrev han om hur illa polska folket blev behandlade av ryska männen.



I januari 1905 demonstrerar folket utanför Vihterpalatset i Petersburg. Skjuts ner! Gustafs flickor är nu 19 och 17 år och kallar sig för Stasie och Sophie. De har trott hat på att bo på katolska pensioner och rymler. Gustafs släktingar ställer upp på samma sätt som de ställt upp för ut

Farbror Albert varnade Gustaf tidigt för att skriva om allt hemskt hansag. De öppnar breven!



Många av de brev blanda angrar jag att jag blev militär. Vissa ryska officerare är ruffna. De här breven kastar jag i kakelugnen. De är för farliga för oss nu. De

Syster Sophie hjälper Stasie att bli sjuksköterska

Sophie får hjälp av morbror Albert. Sophie är känd för att utbilda sjuksköterskor.

Gustaf vill inte att hans dottrar ska vara i Polen. Det verkar som om det kan bli krig när som helst.

Han äker och halsar på dem och skriver brev

Han tränade med sitt regemente och hösten 1914 var det dags att gesig ut på fälttag igen mot Österrikiska soldater och där efter tyska

Han trodde det skulle bli kortvarigt men det varade i nästan 4 år

Första världskriget har börjat 1914. Det började med att prins Frans Ferdinand blev skjuten. Sen spred sig kriget så att nästan hela Europa blev inblandade. Gustaf fick strida mot Österrikare och tyskar med sinamänner.

Jag som egentligen inte ville bli militär men mina soldatter tyckte gilla mig! Jag får göra så gott jag kan

Gustaf fick leda elitförbandet som fick göra brandkårs utryckningar. Han skriver brev om att man bara ser eländ och förnedring.

Värför valde jag detta yrke i krig sjunker mänskor salig och utställer sig och andra för ondskan och fasa

Trots detta åväggs Gustaf som mycket duktig att klaras ig och sina soldater genom kriserna. Ibland blev han general tillitman och chef för den sjätte ryska kavallerikåren i Rumänien. Till slut mötte det honom österrikiska och tyska förband som han lyckades slappa med sitt förband.

Nu blev han armékårschef och soldaterna fick Georgekorset för tapperhet.



Det var den förmämsta medaljen en soldatt kunde få



Rumänien och tyska

förband som han lyckades slappa med sitt förband.

Längtan till hemtrakten är stark och Gustaf skyndar sig till Finland. Befolkningen är missnöjd både i hans Finland och i Ryssland. Han besöker också banken för att flytta sina pengar.

I Finland har man varit van att få organisera sitt land själva. Nu hör man som heter Bobrikov som utseddts av Ryssland att styrta och styrt med järnhand. De som inte lytt har fängslats.

Nad värre är att den där idioten Bobrikov hindrar oss från att utveckla och modernisera oss så att folk får jobb. De som vill något bra fängslas.

Prata med dem Gustaf!!
Tiderna är oroliga
Sinn
morbror Albert

När gustaf reser till Petersburg har staden döpts om till Petrograd.

STREJK
Vi vill ha tåner
man kan leva av
Överallt är det strejk och demonstrationer

Mars revolutionen börjar

Polisen skjuter på demonstranter och nu skjuter de tillbaks. Det har kommet inte slutat

Gustaf ser genom fönstret i hotelllet där han bor. Fängelsets portar öppnas.

Vi är fria nu!
Upp till kamp!!!

6 regementen ansluter sig till revolutionen. Bland dem tsarens mest trogna kosackförband

Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden är här.
Ansluter!!!



Officerare och poliser skjuts på gatorna. Hur ska Gustaf göra? Kommer han byta sida?