

MÄNNISKAN

»Det är synd om människorna», skrev Strindberg för ett tag sedan. Måhända är det så. Det känns så längesedan jag inte var människa så jag minns inte riktigt. Troligen satt jag bara där i evigheten och rullade tummarna i väntan på att få bli människa. Kanske var jag en svamp.

Människan har sedan mitten av 40-talet grubblat en hel del över meningen med livet och vad det innebär att vara människa. En svår fråga. Även för kungen. Han brukar fråga Elisabeth Tarras Wahlberg men hon suckar bara. Hon tycker att kungen börjar bli lite tjugig.

Författaren Hjalmar Söderberg skrev att »man vill bli älskad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad». Skiter det sig det kan man gå på någon kvällskurs, dansa på discot, se på tv eller göra pulled pork.

Ibland kan man Carpe Diem. Det betyder »fånga dagen» på ett annat språk och kommer från filmen »Döda poeters sällskap». Det är en jättebra film som handlar om en lärare som får sparken för att han inte är så bra. Jag har sett den 8 gånger. 3 gånger grät jag tyst för jag vill också ha kavaj till shorts och gå på internet. Jag ger den sju sniglar av åtta möjliga. Hade den innehållit en biljakt hade den fått full pott.

Jag brukar tänka att imorgon ska jag fånga dagen. Sen glömmer jag bort. En gång kom jag ihåg det. Då tog jag sovmorgon.

Människan tros komma från lite olika ställen. En del menar att vi kommer från Adam och Eva som var dom första människorna Gud gjorde. Dom bodde i Edens lustgård. Vem Eden är förtäljer inte historien men nog låter det lite ekivokt. Dom fick

sedan sönerna Kain, Abel och den lite mindre kände brodern Set. Han hamnade lite i skymundan, ungefär som den långa brorsan i Hanson. Hur familjen sen förökade sig vet jag inte om jag vill tänka på.

Andra tror att vi ett tag var apor för att sedan bli grottmän. Lite som Yeti. När vi var grottmän hade vi päls på oss men ingen blev arg för det. Sen lärde vi oss göra eld med pinnar (den som kom på det måste varit en envis jävel) så att vi kunde grilla. Föröka sig och grilla; människans två största drivkrafter.

Efter ett tag kom medeltiden. Vi började då klä oss lite snyggt och gilla musik. På medeltiden uppfanns också armborsten. Tidernas kanske bästa uppfinning näst efter Slajm (Slime).

Människan består av 60 % vatten. Ändå kluckar vi inte när vi går på stan. Det är lite fränt. I och för sig lyssnar jag jämt på musik i lurar men jag tror nog att någon skulle klaga om folk gick omkring och kluckade i onödan. I alla fall i Örebro. »Sluta klucka!», ska jag skrika där jag går med mina lurar i öronen. För säkerhets skull.