

*Känslor och tankar
som kan bli till dikt*

Margareta Bohman

Tomtefar (Kalhygge)

Se tomtefar han vimsar i skogen planlöst kring
och söker efter tomtemor, men finner ingenting.
– Han köper hus och teve, sommarkåk och bil och båt,
herr f–n han sitter breve och drar en änglålåt.
– I bäcken spelar näcken och önskar att han fanns,
men se'n tomten skaffa teve så har han ingen chans.
Och prinsarnas prinsessor, älvor féer, häxor, troll
som kämpat har så länge, de kamma nu blott noll.
Så tom står numer skogen med alla sina ljud,
ty tomten är på krogen och raggar upp en brud!
Och suset mellan träden som viskats har från gran och tall
har ersatts av en motorsåg, så nu är skogens saga all.
– Men, då får vi plats för vägar, för bilar och för industri
samt för trafikpoliser som aldrig släpper nå'n förbi.
– Ja, man fick nog utav den skog som var så fylld av
trolska väsen,
och drog så snabbt ridån för allt som fanns i
sagopjäsen.

(Tillägg till Tomtefar, i väntan på tonsättning)

Tomtefar ligger i högen
och väntar på toner från Bo.
Han väntar och väntar
och väntar
och det ger honom ingen ro.
– Han ligger i högen och undrar;
»När skall jag bli tonsatt måntro?»

Vi har varann till låns en tid
ungefär som då man lånar böcker på ett bibliotek.
Missar man återlämnandet av boken
på den av biblioteket
stipulerade tiden får man böta.
Och man har kanske inte ens LÄST boken
under tiden man haft den till låns.
Hur mycket får vi människor egentligen böta
om vi inte utnyttjar lånetiden?
– Den tid vi har till låns med varandra!