

En dag för några år sedan fick Joe Eklöf order av sin dotter att dels skriva in namn och datum vid bilderna i sina album, dels skriva ned vad han hade upplevt under sin levnad.

Albumen tog han itu med ganska omgående, både sina egna, sin avlidna hustrus och sin avlidna moders album. I moderns album fanns självklart kort på helt okända personer, men det fanns även många foton där han kände igen personerna, vilket hans barn med säkerhet inte skulle göra.

Varje födelsedag, fars dag och julafton får Joe böcker av sin dotter i present. En av Joes favoritförfattare är Jan Mårtensson. Vid ungefär den här tiden fick Joe av sin dotter Jan Mårtenssons memoarer. Genom hela den boken fanns även bilder inbakade i texten här och där.

Därmed kom Joe på hur han skulle göra med sina egna memoarer. Att plagiera enbart upplägget från en annan bok kan knappast komma honom till last. Eftersom Joe lider av skrivklåda blev det många sidor i boken. (Det var ännu fler i Mårtenssons bok.) Han hoppas dock att läsaren ska orka ta sig igenom hela texten från början till slut.

# 1 Den nyfödde

Enligt Berta Elida Eklöf bodde hon och hennes man John Wilhelm på Norra vägen i Solna, när deras son skulle födas. Om sonens minne stämmer vill säga. Det som däremot stämmer till fullo är att Berta drev ett kafé på den tiden. Uppenbarligen var det många födselar på gång just då, för det fanns ingen plats inom Solna och Stockholm för Berta att föda sonen. Att det skulle bli en pojke visste man självklart inte just då. Detta var tisdagen den 9 mars 1943. Berta blev på grund av denna platsbrist på storstadens alla BB-avdelningar skjutsad med ambulans till Södertälje Lasarett. Där föddes sonen vid ettiden på natten onsdagen den 10 mars 1943.

Någon frågade Berta om, när och var sonen skulle döpas. Hennes svar blev, att om barnet över huvud taget skulle bli döpt, så var det lika bra att göra det på en gång. Sjukhusprästen kallades därför in, och innan Berta några dagar senare tillsammans med sonen lämnade lasarettet för hemfärd, var denne redan döpt. Hans namn i dopattesten blev John Olov Eklöf. Detta blev inte helt rätt, eftersom det skulle ha varit ett bindestreck mellan



*John-Olov vid Reimersholme*

förnamnen, och Olov skulle ha stavats med f som i Olof. När Berta klagade på detta svarade prästen att det var för sent att göra en ändring då. Först i början på 1980-talet rättade sonen själv till detta i de officiella handlingarna.

För hemfärden från Södertälje blev Berta och hennes son hämtade av en kafégäst hos Berta. Han hette Arne och hade bilverkstad samt egen bil att skjutsa dem i. På Solnavägen i Solna hade man vid denna tidpunkt nyligen anlagt en rondell – eller cirkulationsplats som själva körbanan egentligen heter i dag – vid avfarten till Karolinska sjukhuset. Sådana nymodigheter tyckte verkstadsägaren var av ondo och körde därför rätt över rondellen i stället för runt den. Enligt Berta blev det djupa spår i jorden, men det fanns sådana redan innan de for fram där. Strax intill hade krokusen redan börjat blomma, så våren kom samtidigt med detta barn, eller om det var tvärtom.