



# *Mormors sagor*



*Gloria letar efter lilla dockan*

*och*

*Gloria ger sig ut på nya äventyr  
med Bruna Nalle*

Sagor om Glorias äventyr med bilder  
målade och berättade av Ulla Risling



Bruna Nalle sitter på golvet och gråter! Gloria frågade:

– Varför gråter du Nalle Brum?

Nalle svarade:

– Lilla dockan är borta och jag är så orolig, var kan hon ha tagit vägen? Gloria sa då:

– Men har du letat överallt?

Bruna Nalle snyftade:

– Ja, jag har letat överallt och nu har hon varit borta hela natten.

Gloria sa lugnande:

– Var inte orolig Nalle, jag ska leta reda på Lilla dockan!



Gloria gick nu ut i världen!

Hon gick långt bort från det stora huset där de bodde för att leta efter lilla dockan.





När Gloria kom till stora ängen så mötte hon räven. Gloria frågade:

– Hej Röda Räven, har du sett lilla dockan, hon försvann igår och Bruna Nalle bara gråter och gråter hemma och är så orolig.

Röda Räven svarade:

– Jag mötte henne igår kväll innan solen gick ner. Hon gick och sjöng på en liten trudelutt.

Hon sjöng så här:

”Ut å gå  
finna på  
nya glada vänner  
hemma så  
de ej förstå  
allt ledsamt som jag känner”

Gloria svarade förvånat: – Oj, sjöng hon så!  
Vad kan det vara som vi hemma ej kan förstå?  
Det måste jag ta reda på! Tack Röda Räven  
för hjälpen!



Nu blev Gloria riktigt orolig och sprang fort vidare.

Vart kunde Lilla Dockan ha tagit vägen och varför tyckte hon att hon behövde nya vänner? Vad var det de gamla vännerna hemma inte hade förstått?

Gloria sprang och sprang, från ängen, in i skogen. Och långt där borta såg hon en öppning mellan träden och ett starkt ljus.

Jag springer dit bort och letar vidare efter lilla Dockan, tänkte Gloria.

