




Mormors sagor



Gloria räddar mormor från trollet

Sagor om Glorias äventyr med bilder
målade och berättade av Ulla Risling





Snabba Enhörningen gnäggade glatt till avsked och galopperade mot Marias Hästeri som låg en bit på vägen bortom kyrkan.

– Nu blir väl mormor glad när ni kommer och hälsar på, sa Maria.

– Ja, det ska bli roligt att besöka henne i Gotlandshuset, sa Gloria. Vi flyttar ju hit allihop till Midsommar.

– Tror du att ni vill komma och rida i sommar då? frågade Maria.

– Det vill vi säkert, svarade Gloria. Se, där står ju Mormor ute på gården och väntar på oss!

– Ja men hoppa av ni och hälsa in till mormor, jag måste tillbaka till stallet och se till att hästarna får hö och vatten.

– Tack snälla Maria för skjutsen, vi kommer upp och hämtar Enhörningen senare!

Mormor stod ute på gården och vinkade glatt välkommen när de kom.

– Hej Kära Gloria och Bruna Nalle! hälsade mormor, så roligt att ni kommer och hälsar på!

– Ja vi tänkte bara titta förbi lite och höra hur du har det mormor.

– Så bra tänkt! Då vill ni kanske komma in och dricka saft och äta nybakade kanelbullar, sa mormor.

– Ja tack gärna, det skulle vara gott, sa Gloria. Kanelbullar är det bästa jag vet!



– Välkomna in på glasverandan. Jag håller precis på att göra i ordning för sommaren, sa mormor.

– Ja här är sig likt, sa Gloria, jag längtar efter att vara här på Gotland i sommar. Nu måste vi ju tyvärr resa tillbaka till fastlandet redan i övermorgon.

– Ja, men snart kan vi vara här hela sommaren tillsammans, skrattade mormor.

Men hör ni, jag hörde något konstigt rykte om någon slags troll som slagit till här och där och bråkar med människor och djur?

– Oj då, undra om det är samma troll som har rövat hästar tidigare? sa Gloria eftertänksamt.

– Ja vi får väl vara lite försiktiga, sa mormor.



– Men nu tänker vi på något roligare! Jag har bakat kanelbullar idag och har jordgubbssaft kvar sedan förra sommaren. Varsågod och ta för er!

– Mums! sa Nalle, jag gillar kanelbullar och jordgubbssaft!

– Du ska få lite god Lundehonung också Nalle, sa mormor med ett leende. Det är min kompis Sigrid som har flera bikupor och slungar egen honung, så den är extra god!

– Dubbel-mums brummade Nalle och såg förväntansfull ut.

– Det här ska bli gott, mormor, sa Gloria ivrigt, jag är jättehungrig!

– Var så goda då! sa mormor.



Gloria och Nalle satt länge på mormors veranda och åt bullar och drack saft. Nalle slukade nog en hel burk honung.

– Den godaste honung jag någonsin ätit, sa han och slickade sig belåtet om nosen.

– Men oj så tiden går, sa Gloria plötsligt, vi lovade ju att rida hem till Agda och äta middag. Hon undrade om du ville följa med mormor?

– Nej, jag stannar nog helst hemma ikväll, sa mormor.

– Jaha, men tack snälla mormor för saft och bullar, vi måste gå nu men ses snart igen!

– Ja det gör vi, jag åker också till fastlandet ett tag igen, så vi ses nog på båten.

– Ha det bra så länge! Puss och kram mormor!

Gloria och Nalle sprang iväg, men de såg inte vem som stod och lurade bakom syrenhäcken.

