

Central Park är en plats för rekreation och upplevelser. Byggt som en 4 km lång vertikal rektangel mitt i Manhattan. En oas för allt och alla. Om New York i övrigt är klassinriktat, på så sätt att stålarna betyder en del för tillvaron, så är Central Park i stort sett gratis om det inte arrangeras något speciellt kultur eller konsertarrangemang förstås. De kloka planerarna har, vad man kan förstå, anpassat parken efter den natur som en gång fanns där från början; skogsdungar, berghällar, små lummiga kullar, insjöar, en del visserligen byggda och kallas för dammar.

Man upplever ett lugn och ett folkliv av joggare, hästroskor, cykeltaxi, bergsklättring, skridskoåkning, rodd och paddling. Dagens barn leker på på en av de många lekplatserna. Ungdomar spelar fotboll eller brännboll på de gräsbevuxna fotbollsplanerna. Parken har också en marionetteater som heter The Swedish Cottage Marionett Theatre skänkt från Sverige i samband med världsutställningen 1876, samma år som parken invigdes. Det finns en djurpark samt en utomhusscen för teater och konserter på vilken New Yorks Filharmoniska orkester samt storstjärnor som Springsteen, Elton John, Diana Ross, Bon Jovi har lirar.

Genom åren har det också spelats in ca 200 filmer här.

Vi satte oss uppe vid den berömda hästkarusellen med klassiska trähästar i en tegelbyggnad och som man ibland sett i en del långfilmer och TV-serier.

Att bara sitta och titta i denna mytomspunna park är nästan värt hela besöket.

Detta passerade eller hände runt omkring oss under en kvart då vi satt på en parkbänk utanför den berömda hästcirkusen: Ortodoxa judar i hög hatt och skägg, grupper av dagisbarn (som inte hade reflekterande trafikvästar!) Kinesiska medelålders turister som inte tog två steg utan att ta en bild med sina exklusiva Japanska systemkameror. En ung man slet som en galärslav i sin cykeltaxi med två skrattande kostymklädda män i hundrafemtiokilosklassen. Joggare, mest kvinnor i 25-30 årsåldern samt olika hästdroskor som drogs av två eller fyrspann. I den lummiga bergknallen till vänster om oss ligger folk och sover samtidigt som ett ungt par har, som om de inte var medvetna om sin omgivning, inlett ett hångelpartaj av den högre skolan. Man väntade bara på att de sexuellt skulle slutföra sina innersta önskningar. Men efter en stund reser de sej yrvaket och verkar generade över att vi råkade finnas i deras närhet. De borstar av några nyfallna höstlöv och går fastnaglade i varandra vidare mot norr.