

Så oerhört tungt
Att plocka ner dina kläder
Dina saker
I en påse
Ett helt liv
i en påse
Allt som är kvar
är skalet
Nerplockat i bitar
Inget innehåll kvar
Förhållningsätt ...
vilket ...
Till något man tror ska vara för evigt
tar slut
mamma pappa storsyster lillebror
mamma storsyster lillebror
mamma dotter
Nu är det bara vi kvar mamma ...
Jag är så ledsen
så
ledsen
Klumpen sitter i min hals
Tårarna
får jag hålla hårt i
För inte kan jag visa dom för dig min älskling

Jag
Jag måste vara stark
Stark för vem då
kan man undra
Det är meningen att vi ska vänja oss
Att vara utan varann
Det är meningen att jag ska suddas ut
Helt
Helst
Fast ingen säger det högt
Mina tankar
mina ord
har ingen betydelse längre
Jag är inget viktig längre
tycker dom
Du
kommer aldrig suddas ut för mig
Jag
hoppas så
på
att allt ska bli bra
Allt kommer nog bli bra
bara vi vänjer oss
Fast just idag
är jag bara
så ledsen.

Mamma

Idag kommer lilleman hem ...

Ja ...

tänk

Nu idag

Äntligen

Jag åker tidigt för att hämta dig

Jag ser dig på håll

Vi håller blicken fast i varann

Jag ser inget annat

Jag hör inget annat

Du kommer upp i min famn

och

det bara väller över mig

Gråten

Vad jag saknat dig

Vad vi saknat dig

Jag kramar dig hårt

Har du ...

precis som jag

längtat tänker jag ...

Du har bråttom ... hem

Storasyster har inte kommit hem ännu

Och du väntar och väntar

Nobbar kompisen

Vill bara vara med henne

Äntligen

nu kommer hon

Ni kramas
Ni sticker iväg direkt på cyklarna
Allt är som jag vill
För en stund
Jag känner mig hel
Naturligtvis sover du med oss

Jag vaknar av en puss på munnen
Tidigt
Lite väl tidigt
Men vad gör det
Du kommer upp till mig
Kramar mig
Säger att du älskar mig
Jag säger att jag älskar dig
Vi ligger där och myser
Vilken fin morgon ...
Dagen försvinner alldelles för fort ...

Det är redan en ny morgon
Vart tog gårdagen vägen
Jag hör dig tassa
Om man nu kan säga tassa ...
för du vill ju
att vi ska vakna ...
ut på toaletten
spolar
Toalocket åker ner

... Godmorgon mammaälskling ...
God morgon min älskling
Dagen har börjat
Men
idag ska du åka igen
Ångesten sitter som en stor sten i mitt bröst
Dagen går igen för fort
Helst vill du stanna
Åtminstone en dag till
Men som väntat
fick du inte det
För dom
Vi möts upp på neutral mark
Jag behöver det
för att orka
Hur länge ska jag känna så här
När ska det gå över
När ska min plåga gå över
Och
När ska min längtan gå över

Nu ska det gå så många dagar igen
innan vi ses igen
Hoppas dagarna går fort
väldigt fort ... tills vi syns igen
min älskling.

Jag ...
Jag skulle vilja
att ni
stod på era bara knän
Bad om förlåtelse
För allt ni gjort
För allt ni sagt
och inte sagt
Jag ...
Jag skulle vilja
att ni stod på era bara knän
och bad om förlåtelse
För att ni fått mig att känna mig
så liten
och
för att ni fått mig känna mig så betydelselös
Jag
skulle vilja
att ni bad om förlåtelse
för att jag känt mig så kränkt
För alla tårar
För all smärta
För alla sömnlösa nätter

Jag ...
Jag skulle vilja
att ni för en dag
skulle få känna all min tomhet i min själ
all min ångest
All min längtan ...till honom
Då
kanske ni skulle förstå
om ni ville ...
Jag
skulle vilja att ni stod på era bara knän ...länge ...
För att be om förlåtelse
att jag inte får vara mamma mer
Fast ...
inga förlåt skulle hjälpa
Det är nog
ändå för sent.