

Folkungagatan 120

en lördag vid halvelvblecket
under vindvagnens
stegrande hovar

en springares korta
meddelande om

de varma
djupens ljud

fingerblommors
legato.

Där i kapellet

ville du stå, av kärlek någon gång men mest för att det var en vacker plats, du återkom dit flera gånger. Det var utsikten över ditt landskap, grusvägen, den lilla stigen dit en plats gömd i minnet av ett vykort. Flyttkort, ny adress, telefonnumret hade upphört utan vidare hänvisning allt i enlighet med abonnentens önskemål. Vindarna lockar fram med hammarslag tårarna, ett tillfälligt tempel av välbehag, flyttat, nedmonterat, försvunnit. Solen går också ner i flyttlådan, för tjugonio kronor, packas som vanligt upp var dag på nytt.

Omskakad av transportens rörelser, långväga minnen fäster sig på hörseltrumpeten. Det var rösten som lockade. Jag visste inget om Odysseus Sirener, ej heller att navigera förbi en malström, såg den aldrig trots allt vatten den drog till sig.

Vandring bland eoliska sediment,
sand som mjöl,
delade ett bröd,
delade vatten.

På vattnet en skeppsbruten, hägringar i stenöknen. Tomt i horisonten morgonljuset är flera veckor bort. Där långt borta på en ö hålls ett lerkrus med färskt vatten. Det är inte naturen som flyttar sig. Vi kom hit för det läkande lugnet i en sten, vågens försiktiga vandring, en Huygensk kontemplation, en vanlig sommarkväll och tröttheten smyger inte längre fram, den står mitt i dörren. Lägger inför kvällen, tankarna, orden upplöses i tvålens lödder, vad var det för ord som åkte ut i vänstervarv skum, skum, skum. Kapade ord, meningarna lägger sig som osorterade telegrafremsor på golvet, telegrafisten måste fått i sig något olämpligt under nattpasset, poesi i löpmeter. Flyttlådan möter nästa dag och färgar molnen till svart kaffe. Himmel eller helvete ur sikte, tar sikte inåt och undrar om inte det är platser på jorden

i feberhet sand.

Denna

beklädda ö avundas
de rundade hällarna
havet smeker outtröttligt.

På Skagerak sydväst fem meter per sekund ökande till
sju mellan elva
Kattegatt först växlande ett till fem meter per sekund
men fram på förmiddagen sedan sydväst
långsamt ökande till ikväll sex till tio.

Vågors handling
ömheter intill
tidens rand.