

Min livsfilosofi

Livet är en väldig spelplan med skiftande förutsättningar där vi reser längs tidens axel.

Här finner vi mjuka stigar, ängar, halsbrytande stup, magiska leenden, bitande vindar, bergstoppar, frost, smultron, kristallklart vatten och lindrande solljus.

*

Låt oss aldrig stelna i en permanent form. Låt oss aldrig drunkna i begränsningar som inte finns, utan låt oss bäras av solen över stenblock av leda, till nya okända trakter där havet skimrar i precis rätt färg, där fåglarna sjunger sin hyllningssång i exakt rätt tonart och där leenden sköljer bort de konturer av is och frost som ständigt växer sig vassare i det moderna samhällets allt mer bisarra konstruktion.

Låt aldrig livet bli något som bara drabbar oss, som faller över oss som en briserande lavin. Låt livet bli vår skulpturs råmaterial. Våra händer, våra ögon och vår röst måste varsamt andas regnbågens färger och våra drömmar mogna i solens prunkande trädgård. Horisonter måste erövrats, hav tämjas och insikter skördas innan nyfikenhetens näring vissnat.

Människan får aldrig bränna sina nakna fötter på de hållar som värmdes henne som barn. Människan får aldrig se bakåt utan att kliva framåt. Människan är aldrig lyckligare i ett visst givet ögonblick än differensen mellan goda och onda handlingar. Människan kan aldrig känna riktig stolthet så länge hennes val är identiska med någon annans.

Ingenting får hindra vår väg mot de solstrålar som färgar våra pupiller vackrast. Ingenting får fylla varje gryende morgon med likgiltighet. Ingenting är ett måste - allting en möjlighet.

Varje hjärta talar världen enklaste språk. Varje leende du skänker bygger en ny okrossbar bro mot den mångfald av sinnliga toppar som trängs i landet lycka. Under varje ögonblicks yta finns en ny livssträckning. I varje kyss finns en modest erinran om livet som så lätt i allt det svåra, som så självklart i allt det komplicerade, som så skönt i allt det osköna.

Kanske, är livet inte något mer meningsfullt än summan av de lyckliga ögonblick vi lyckas utvinna ur varje hastigt flyende dag. Kanske, är livet hela tiden en resa mot de stunder då man betyder något för någon annan. Kanske, är livet inget annat än ett idogt och outtröttligt sökande efter kärlek och uppskattning i alla dess obskyra former.