

Till Dvärsätt

Nynäshamn den 5/9 1944

Hej Älskling!

Som du ser så är jag fortfarande kvar i Nynäshamn, men det är nu sista dagen, för i natt skall jag åka över med båten klockan halv tolv. Det är jag och en chaufför till plus en sergeant som är kvar här. Vi har blivit oss tilldelade varsina bussar som vi skulle köra. Det blev fem stycken radiobussar kvar här vid hamnen som båtarna inte kunde lasta, för det finns ingen lyftkran som kunde lyfta dem ombord på båten, dom var för tunga för de kranar som finns här. Bussarna väger åtta o ett halvt ton vardera, så det är stora tunga bussar fulla med radioapparater, sändare o mottagare. Vi fick order om att vi skulle köra dom till Södertälje och lasta dom där, vilket vi gjorde i går kvällst. Vi är tre chaufförer o fem bussar kvar så vi fick låna två chaufförer av grålumpare Som ligger här. En av chaufförerna kom aldrig iväg med sin buss för den gick inte, o den andra chauffören körde i diket med sin buss så att ett hjul åkte bort o en del andra skador som blev samtidigt. Det blir krigsrätt om olyckan så jag kommer att åka dit som vittne, jag åkte bakom den bussen så jag såg hur det gick till. För mej gick det bra att köra bussen, det är dyrbara saker bussarna, dom kostar omkring två hundra tusen kronor, det är radioanläggningen som är dyrbarast. Vi körde härifrån Nynäshamn i går kvällst till Södertälje o tillbaks hit. Vi åkte förbi den station där vi skulle byta tåg så vi kom med till Stockholm där vi fick vänta i fem timmar tills nästa tåg hit till Nynäshamn gick. Vi var utan pengar båda två utom en femma som jag lånat utav sergeanten till kaffepengar. Hade jag haft pengar hade jag åkt ut till Lidingön där jag har en faster o hennes familj o varit där mens vi väntat på tåget. Vi gick o trava runt i Stockholm under tiden o titta oss omkring. Du

ska tro att det fanns mycket att titta på, synd bara att man inte hade några pengar så har man kunnat hälsa på släkten också. Det har varit ett otrevligt väder i natt o i dag, det har nämligen regnat hela tiden o blåst nu har det slutat regna men blåser fortfarande. Jag gruvar mej för båtresan i natt för det är fortfarande stormvarning till havs o det är mindre trevligt att åka båt första gången i storm, det blir nog sjösjuka då. Åtta timmar skall det ta med båten till Visby sedan skall jag åka tåg från Visby till Lärbro o sedan buss från Lärbro till Fårösund där jag skall vara. Tänk Älskling nu är det bara femton dagar kvar innan jag muckar, det närmar sej dag för dag den stora dagen. Dom här dagarna vi har varit här har vi haft det bra, vi har bott på en förläggning med grålumpare. Bra mat o befäl o bostäder, så vi har trivts utmärkt här. I förrgår kvällst när jag var nere vid hamnen kom det in en stor motorbåt ifrån Estland med förtifem flyktingar i, dom hade hållit på i tjugo timmar över sjön, det storma o var sjögång värre, stackars flyktingar. Jaa Älskade Stina nu får jag väl sluta för den här gången o hoppas jag att jag har brev o pengar ifrån dej när jag kommer till Gotland, hoppas att Anders skickat minst 30 kronor.

Med många kyssar o kramar från din Sigge. Hälsa