

## **En slutsats av mina egna erfarenheter**

Min erfarenhet av kristen tro började således i en stark upplevelse av en levande person, Jesus, som uppstått från döden och som är Herre över allt skapat. Det avlade ett nytt liv inom mig. Därpå följde en tid av besvärlig brottnings med en kristendom som ägnade mycket uppmärksamhet åt annat och även sökte fånga in mig. För mig ledde det till att jag likt ett frö som planteras i jord fick uppleva en tid av mörker. Och det dröjde flera år innan det nya livet blev så starkt att det bildligt talat likt ett vårskott förmådde tränga igenom fjolårslöven.

Min slutsats av dessa observationer och erfarenheter är att det finns en levande och förvandlande kristen tro. Det finns ett innehåll av liv i den kristna tron som står till allas förfogande, men där kyrkan även skapat substitut och former som inte fullt ut stöder detta innehåll. Jesus kom för att ge liv, men kyrkan som bär hans namn förmedlar något därutöver. Det tycks mig som att kristendomen är fångad i någon form av box och att det tycks vara mycket svårt att bryta sig ut ur denna box till ett liv utanför boxen. Vad är det som har hänt?

Mitt svar eller det svar jag kommit fram till är att kristendom rymmer svar på alla de frågor om livet vi kan ställa oss. Men den tro som förmedlades av de första lärjungarna har påverkats i/av de etablissemanget som därefter byggts upp under århundraden. På 1500-talet fick Luther och många andra stå för en nödvändig reformation i en situation där en påvekyrka blivit sig själv nog i Guds namn.

I vår tid behöver vi en ny reformation som detroniserar den nya avguden, den självförgudade människan, som blivit sig själv nog i sitt eget namn. Och den reformationen kommer! Men den kommer inte av sig själv, utan förutsätter att vi förnyas så att vi kan se den och ta emot den. Hur det ska gå till är temat i *Sions hemlighet*.

## **Sions hemlighet – en resa**

Förnyelse kommer inte heller av sig själv. Förnyelse måste bejakas och kräver engagemang att genomföra. All erfarenhet från väckelser i kristendomens historia talar för att förnyelser föds fram av längtande och bedjande människor som aktivt samarbetar med Gud. I mitt arbete inom samhällsbyggnad använde vi oss av ”förnyelseprogram” för att stimulera enskilda engagemang och även gemensamma insatser.

Rom 12:1-2

*Sions hemlighet* är en början till ett sådant förnyelseprogram i form av ett idé-program som underlag för personliga initiativ. Upplägget baseras på mina egna erfarenheter från min egen förnyelseresa. Utgångspunkt är att all förnyelse av kristen tro måste utgå från Gud Fadern och att evangelium i någon mening har fört oss till just Sions berg där Gud bor. Det framgår tydligt i Hebreerbrevet:

*Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som är uppskrivna i himmelen, till en domare som är allas Gud, och till fullkomnade rättfärdigas andar, och till ett nytt förbunds medlare, Jesus, ...*

Heb 12:22-

Under Gamla testamentets tid var Sion i Jerusalem den plats kung David valde till sin huvudstad. Där offrade Abraham sin Isak. Där stod Salomos tempel ända tills staden förstördes år 586 f.Kr. För profeterna var Sion även en bild av Guds himmelska boning och ett centrum i ett framtida Guds rike på jorden. Sion står därför för något gott och symboliserar upprättelse för Guds folk och för hela världen.

2 Krön 3:1

Det är mot den bakgrunden både Jesaja och Mika kan skriva att lag ska utgå från Sion. ”Lag” är då ett hebreiskt ord *torah* som också kan översättas ”instruktion” eller ”undervisning”. Formellt är *torah* de fem Moseböckerna. I bilden av Livets flod från templet ingår även det flöde av välsignelser och liv som följer det levande gudsordet.

Jes 2:2-5

Mika 4:1-3

Hes 47

Upp 22:1

### ***Ett idé-program för förnyelse***

*Sions hemlighet* återger min resa till Sions berg. Dess fem delar kan läsas som en reseberättelse, men är till sitt innehåll framför allt tänkt som ett idéprogram till stimulans för läsarens egen resa. Det är en resa till förnyelse hos Gud på Sions berg och även till vårt inre Sion om vi tagit emot och låtit Gud flytta in i vårt hjärta.

Programmets syfte är förnyelse. Fokus är därför inte på frälsning utan på en vidareutveckling av troendes kristna tro. Jag ser det som att Gud först kommer till oss med erbjudande om frälsning. Om vi tar emot det erbjudandet och blir kristna erbjuder Gud oss att också komma till honom. Resan till Sion utvecklar detta andra steg.

Idé-programmets roll kan illustreras och jämföras med hur program används i byggprocessen. I programmet ger kunden (beställaren) en beskrivning av motiv och förutsättningar för den blivande byggnaden med preciseringar av behov och krav som ska uppfyllas. Programmet definierar således mål och ramar som utgångspunkt för projektering och byggande. Med stöd av programmet engageras olika specialister för uppgiften att genomföra projektet och uppfylla programmets mål.

Jämförelsen illustrerar hur ett förnyelseprogram har till uppgift att formulera ett ramverk för önskad förändring. Det ger förutsättningar och idéer till lösningar – inte färdiga ritningar alltså utan synsätt som underlag för var och en att kunna planera sin egen resa. Programmet ger stöd och vissa steg är generella, men genomförandet måste ske av var och en utifrån sina speciella förutsättningar.

## **Innehåll i sammandrag**

Resan till Sion börjar med en omprövning – *Rethinking* – i syfte att kartlägga och motivera vårt behov av förnyelse. Den första etappen är därefter att bestiga berget. Klättringen är symbolisk – det handlar inte om prestation att komma till Gud, utan den kristna tron rymmer en hemlighet: Gud har installerat en hiss för att ingen ska berömma sig. Hissen för oss upp till Sion där vi får lära känna Gud.

Rom 5:1-11  
Ef 2:8-9

Resan med tillhörande hiss och bergsbestigning är en resa i Jesus fotspår på biblisk grund och efter bibelns förebilder. Resan har därför i sig inget att göra med företeelse som under namn av kristen mystik och annat, använder olika himlastegar med rötter i grekisk filosofi och orientaliska religioner, för att söka nå bortom det uppenbara. Den kristna tron är given tillväxt i Jesus Kristus och inte en gärningslära.

Innehållet är strukturerat i fem separata delar om totalt 16 kapitel samt referenser. Dessa fem delar ger en bakgrund och beskriver de skeenden som illustreras av Bild 1.4. De utgör tillsammans en helhet men kan i viss mån läsas var för sig.

**Se Bild 1.4**

### ***Del I: Rethinking kristendom***

Denna första del ger grundläggande information om kristen tro och en historisk bakgrund samt en värdering av traditionell kristendom som motiverar behovet av omtanke och förnyelse.

### ***Del II: Vägen till Sion***

Del II belyser utgångspunkter och olika aspekter på förnyelse med förebild i bibelns berättelser om Israels befrielse från Egypten och folkets vandring genom öknen till sitt löftesland. Del II avslutas med en beskrivning av den hiss som för upp på berget – Jesus försoning.



*Bild 1.4. Resan till Gud på Sions berg.  
Vägen går upp till Fadern och åter ned med Faderns nya liv.*

### ***Del III: På Sion***

Det nya förbundets liv utgår från Sion. Det är en plats för gemenskap med Gud där vi kan se Guds rike och förvandlas. Där är Jesus kung. Där råder Guds vilja. Där står livets träd. På Sion gör Gud allt nytt.

### ***Del IV: Ut från Sion – Förlossning***

Guds rike föds ut från Sion efter förebilden från den första pingsten efter Jesus uppståndelse, när den helige Ande födde fram de första lärjungarna till att bli apostlar. Det var en förstlingsfrukt. Och det kommer att ske igen så att Guds rike blir synligt för alla. Detta hopp illustreras av Israels uppriktelse, Liv från död och Kärlekens vårflod.

### ***Del V: Guds rike tränger fram***

Del V belyser några effekter av att Guds rike föds ut från Sion och den förnyelse som sker hos individer, i församlingen och omgivande samhälle när Guds rike tränger fram. Här diskuteras också förnyade synsätt på frågor om vad evangeliet och det nya förbundet egentligen är. Vidare diskuteras de drivkrafter som krystar fram Guds rike.