

Svartkämpe

Erik Janson

blåklockan slocknar

det döende gullregnet släpper fram
en blixtrande blomklase
en enda
i protest mot sitt öde

PORTÖR

Ormbär

Ormbär
som sett allt
stirrar ursinnigt
in i natten
med sitt blanksvarta öga

någon säger
maktlös
men hör inte
stormen som närmar sig

*Du musst
dein Leben ändern*

du måste
ändra ditt liv

Honungsros

Rotäkta
sa mannen i handelsträdgården

inte okulerad på en
enklare ros
med starkare livskraft

sa han
en blek ung man som brann för det äkta
han lever inte längre
det sägs att han hängde sig i ett växthus

min honungsros täcker sommarhuset
skymmer utsikten
spränger stuprännor

dränker världen i skönhet

Liljekonvaljerna

Liljekonvaljerna rör inte för det
men alldeles uppenbart

ljuger de om döden

Mosippor

myrstigar vägrenar
skuggsidor där du inte vill vistas

glänser öppnade som hederstecken
i det inre guld och emalj
du har inte gjort dig förtjänt

händer som möter hud
de borde inte vara där

Hålnunneört

Finns där plötsligt
som av en slump
till humledrottningarnas glädje

försvinner
utan vittnen
utan spår

humledrottningarna
stänger in sig

avslöjar ingenting
av allt de vet

Vårfryle

Vi sjöng om blåsippor
som inte fanns
i vår tramporgelstorftiga
avfolkningsbygd

de växte
på fjärranvackra ängar

de plockades
av elsabeskovsvackra barn
med sidbena

det fanns inga visor
om vårfryle

vi skulle ha sjungit dem
med eller utan
tramporgelns hesa jubel

Avsiktsförklaring

Liksom hopkrupen
med blicken
bakom
solglasögonen
vänd mot ingenstans

och med brättet
på solhatten
nerfällt
som
på en fattig flicka
som
skäms för sin smutsgula
klänning
från Stadsmissionen

avslöjar
bolmörten
sina innersta avsikter

Svartkämpe

Hur skriver man universum i pluralis
om det finns flera?

kanske ligger ett universum bakom
ett annat universum som övergår i ett tredje
eller ännu flera

ska man då säga

universa

eller

universum

svartkämparna ställer inga frågor

varje svartkämpe
bär sitt eget universum
sitt eget stjärnsystem
sin egen grammatik