

Romantiska Sverigeupplevelser

Edward Wasa Dygsell

Himmelriket

Runt liten och färgglad nejlika
flög det omkring gulsvart humla
bredvid personen med blänkande harpan
och storartade glimten från det eviga.

Ängeln spelade flera kosmiska toner
i djupet av romantikens skönaste noter:
Däribland hördes klanger av A-dur
endast för att behagande avguda dig.

Kyssar med mjukaste rosenröda läppar
och dans utmed vindens mäktiga gestalt
för att bilda underbaraste takt
härintill bäcken, kära änglavakt.

Nattens drömlika ögon vaknar
för att färdas i romantikens djup,
ta tag i famnen och berör själen
svävande omkring i rymdens djup.

Det finns bara en kärleksört
och den är alltid densamma.
Det finns bara en kärlekens ton
som ödet vill ödmjukt besanna.

Himmelens stjärnor är oräkneligt många,
under vilka kärleken är större än dem alla.
Att ständigt giva ut är livets mening,
att göra detta fullständigt är vårt livs fulländning.

Hjärtat skall klappa, blodet skall strömma.
Åh, att beröras – sockersöta sötnos och älva
för att sjunga med ljudets kristallklara toner
utmed månskenets bana och kärlekens floder.

Älsklingen rör sig runt roterande bortom fältet,
den solida himmelska gyllene och skinande port
som leder till stjärnornas mikroskopiska fotoner,
kropparnas livskraftiga celler och små atomer.

Åh, berör molnen bland solens krökta strålar.
Kasta kropparna utmed vindens mäktiga gestalt
för att bilda underbaraste takt
tillsammans med naturens rytm, kära änglavakt.

Det innersta förblöder och tårarna rinner:
Hör violinens melodi klagat utmed vinden!
Näsan sjunker nedåt och drömmarna försvinner:
Ser Ni tårarnas former falla nedför kinden?

Det som skönheten dock underbart säger
blir till slut som himmelsk lag.
Och en sanning förblir alltid säker:
Jag avgudar dem mer för varje dag.

Fröken kröntes till sköna kejsarinnan,
för att upplösa hjärtats kosmiska smärta.
Närheten är ibland icke tillräckligt nära,
därför önskas gudomliga kyssen och inget mera.

Jag är denna blomstrande blomma
som skall vid varje ögonblick vissna
med tanken på att det är dig
som jag skulle vilja kyssa.

Åh, berör mig – min goda kejsarinna.
Kasta mig utmed vindens mäktiga gestalt
för att bilda den underbaraste takt
tillsammans med mig, min kära änglavakt.

Ängeln spelade flera kosmiska toner
i djupet av romantikens skönaste noter:
Däribland hördes klanger av A-dur och D-dur
endast för att gudomligt behaga dig.