

*Upprätt  
genom livet*

Ewa B. Eriksson

## Självbiografi

Jag lever ett lugnt liv tillsammans  
med min man på Ripsavägen i Örby  
Jag cyklar på min motionscykel.  
Städar, tvättar och lagar mat.  
När eftermiddagen kommer  
kryper jag upp i soffan med en god bok  
och en stor kopp te.  
Jag njuter av vårt hem och lugnet på vår lilla gata.

Jag var ett olyckligt barn  
yngst av fyra.  
Jag var kort och mörk  
och kallades tattarungen.  
Jag kan ännu höra ”tattare” ringa i mina öron.  
Jag sov i bäddsoffan i köket.  
Mamma bråkade med pappa.  
Pappa beslutade sig för att flytta  
Jag blev ledsen.

Jag var ett busigt barn.  
Jag pallade äpplen hos grannen  
och tjuvringde till Spångbergs livs.  
Jag fick ofta stryk.  
Jag satt inlåst i klädskåpet.  
Där var mörkt.  
Jag var rädd.  
Jag fick komma ut när mamma kom hem.

Jag tyckte om att leka med pojkar.

Vi lekte Robin Hood i skogen.  
Jag klättrade högt upp i träden  
och ramlade ner.  
Jag trasade sönder mina byxor  
till mammas stora förtret.  
Jag klättrade alltid upp i träden.

Jag älskade att sjunga.  
Jag sjöng bra.  
Jag fick vara med och sjunga i skolkören.  
Jag drömde om att få vara lucia  
och ha långt hår ljust.  
Jag hade mörkt hår  
och var pojkklippt.  
Mamma bestämde att det var bäst.  
Lätt att hålla rent och inga löss.

Jag lever ett lugnt liv  
på Ripsavägen i Örby  
Dagar som fylls av gympapass och musik  
Nu som pensionär och tidsmiljonär.  
Njuter jag och min man av varandra  
Barnbarnen gör mig ung och glad.  
De är kul att ha.  
Åren går  
Orken sinar  
Men jag njuter av lugnet i på vår lilla gata.