

# UPPSATSER

från en gammal byskola  
på landet 1920–1940

Uppsatserna, som är från 1920–40-talen,  
har författats av fortsättningsskoleelever vid  
Hastersby skola i Nilsby.

nedtecknare Gunhild Hernström

## *Ingrid Olsson*

### Fortsättningsskolan 1937 kl II

#### **En marknadsresa**

Den 2 oktober hölls den sedvanliga höstmarknaden i Sunne. och då for jag liksom många andra härifrån Nilsby dit. Bussen gick klockan 9 på morron varför jag var tvungen att gå upp ganska tidigt. Men när jag kom till affären hade bussen redan gått. Jag blev förstas besviken ty jag hade länge glatt mig åt denna resa, för jag hade inte varit på någon stormarknad förut, och med andan i halsen sprang jag så mycket jag orkade ner till Hagen, och till min stora glädje stod bussen där, men jag hann knappt sätta mig i förrän det bar iväg., så jag var alltså ute i sista minuten, men med kom jag i alla fall.

Det stod mycket folk efter vägen, så bussen var nästan fullsatt då vi kommo till Bössviken, varför de där måste ta en extrabuss. Vi kommo till Sunne utan några större äventyr. Redan klockan tio på morgonen var torget redan fullsatt av både folk och få. Det första jag gjorde, när jag kom till Sunne, var att gå till farfar. Då jag kom dit lovade Viola att hon skulle följa med mig ut på stan och se på allt roligt som de hade där på grund av marknaden. När vi hade ätit middag gingo vi ut på "stan" och tittade i alla stånden. Jag köpte en del småsaker här och där. Då vi tittat en stund fingo vi höra att det var någon som sjöng. Då gingo vi dit och fingo höra en Zigenarflicka, som stod och sjöng. Då vi hört på henne gingo vi ner till Tivoli. Där fanns det både skjutbana, pilkastning och karusell. Jag kastade några pilar men träffade inte ens tavlan utan pilen fastnade i väggen så det var ingenting för oss.

Jag tänkte att åka karusell men det såg så kusligt ut, så jag tordes inte, men Viola åkte en gång. Hon tyckte

det var skoj. Medan vi stodo vid karusellen, fingo vi se att alla människor satte iväg mot hästtorget, och till slut blev det nästan folktomt vid tivolit. Vi följde förstås med strömmen, och då vi kommo till torget fingo vi höra att det var två tatarpojkar som varit fulla och slagits. Poliserna skulle ta dem, men då sprungo tattarna ifrån dem. De sprungo genom hela samhället och det var mycket spännande att se om de sprungo undan poliserna. Men det gick inte, ty en av dem snavade och då voro poliserna genast färdiga att ta honom och då den andra tattaren fick se att det misslyckades för kamraten så följde han frivilligt med, och så bar det av till finkan.

Det var ett riktigt äventyr som jag fick vara med om på min första marknadsresa. Då vi gått och tittat överallt gingo vi och köpte lite snask. När vi skulle gå hem var vi tvungna att gå över hästtorget, och där stod det så många fulla gubbar som ville sälja hästar och kor så det var inget vidare trevligt att gå över där, men det gick bra. Då vi kommo hem var jag mycket trött efter allt springandet, men då jag vilat mig en stund bar det av ut igen. Jag skulle väl utnyttja dagen riktigt eftersom det inte händer mer än en gång om året som man får vara med om en stor-marknad. Då vi kommo ut på kvällen var det så många fulla gubbar och pojkar ute så det var riktigt kusligt, men jag vande mig snart vid det. När klockan blev nio hittade Viola på att vi skulle gå på biografen. Det var en mycket skojig film som de spelade, den hette " Raggen, det är jag det.", så jag skrattade hela tiden. Jag stannade i Sunne till nästa dag då jag reste hem. Min första marknadsresa hade varit mycket spännande och fylld av äventyr.

*betyg AB*