

Leif Linder

*Vardagsmagi*

Dikter

LLBok

## Nubesökare

Vilsna nubesökare

tvätta dina ögon

med sommarens glada färghav

Du äger solen, havet och blommorna,

träden och gräset

Det är dig sångerna handlar om

men det fattar du inte

Hela världen finns i dina lungor

allt du behöver göra är att andas

och det gör du

ofta

Världen vore ett vakuum utan dig

men du har slutat att titta i sådana speglar

du jagar stjärnor med en fjärlshåv

allt jag kan säga är lycka till

Gårdagens frågor gräver du ner i trädgården

det är därför du växer som blommorna

morgondagens sidor lämnar du oskrivna

och bara ler ifall någon säger läs biblar

Du hyllar dagen för att natten är glömd

du njuter natten när dagen är gömd

Han som vill att du ska bygga sparbössor  
för vintern  
vänder du ryggen  
Jag stod på tröskeln  
till insidan av dina ögon  
ja, en kort sekund  
det kändes sommar  
fastän snöflingorna fyllde himlen  
och metrologerna frös  
med skakande tänder  
i eftermiddagsmörkrets kalla kostym

Du äger staden  
även om dina fickor är tömda  
asfalten törstar efter dina fotavtryck  
men du klappar sparsamt  
Du ser på staden  
som på luften  
och andas den  
som en sten du fick lust att sparka till

Löparna är för dig  
som flugorna runt lampan  
de förvånar dig,  
roar dig  
och du ler åt dem  
för deras särarts skull  
Du vet att över genvägen faller lavinen  
genvägen som går mot ravinen  
Du lyssnar inte på honom  
som delar ut lappar  
om slipstväng i tunnelbanevagnarna

Medan de andra trängs på motorvägen  
pratande med bilhornen  
går du lugnt på stigen  
genom skogen  
Fåglarna sjunger för dig  
träden och blommorna älskar dig  
de växer sig långa  
bara för att du ska kunna se dem  
Du tittar inte i marken inför plastgudarna  
eller lockas av deras harar

Jag ser dig sitta blick stilla  
där på ängen  
i veckor  
och ser på  
när en enda liten blomma växer  
Du försöker följa din egen skugga  
ser det som en lek  
och du skrattar åt dig själv  
Du fann nyckelns hål  
och öppnade dörr av stål

## **Andrum**

Vilka idéer

nuförtiden

att operera in färgteve

stereo heltäckningsmattor

fåtöljer sportbilar

i kroppen

och sedan försöka gå

Du kommer att ramla

Jag är trött

på att vara sopcontainer sprängfylld

inget av nuet får plats

är en död bok

Åker till tippen

och gör mig fri

Tom

kommer jag

att spontant

fyllas

av nuets in och utandningar

Jag kommer att leva

## **Det ogripbara**

Jag grep det ogripbara  
nu tror jag på oändligheten  
vilket galet rus  
det som kallas verkligheten

## **Du kom**

Du kom

och det blev sommar

mitt i den kalla tvekande våren

Jag hade glömt

hur det kändes

att älska och älskas

Var vilsen

i ytlighet och vinterns kalla mörker



## **Han blundar inte för solen**

Den blödande mannen i diket  
bestulen och tårögd  
skrek ut i natten  
Amerika börja ruttna  
så att jorden kan äta dig  
till ofarlig mylla  
jag vill se blommor växa där

Han köper begagnade stegar  
för att nå upp till sin älskades moln  
men de bara ramlar  
och krossas mot marken  
Han blundar inte för solen  
och ljuger inte  
om att det är vinter

I breven skriver han  
älska mig  
det är det sättet  
på vilket du kan befria mig  
från detta fängelse

Breven använder han som bränsle  
i den öppna spisen  
för att inte drunkna i köld  
och ljuger för sig själv  
om att han inte kan såga träd

Det finns prinsessor i ängsblommorna  
Han ligger där i sommargräset  
väntande, stirrande  
på att de sakta ska krypa ut  
för att ha gryningsmidsommarfest  
ligga där stilla kvar i gräset  
låta ögonen sakta fyllas av skönheten  
som glaset av flaskan

Små flickor med glädje i blicken  
lekande skrattande  
pojken med stillhet i blodet  
som en öppen oskriven bok  
De äger regnbågens slut  
tillsammans  
och delar med sig

Visioner som trasiga bibelsidor  
han vandrar genom staden  
och letar efter utrivna sidor  
i containers och sopsäckar  
för att få det att stämma

Motorvägsplåten är snabb och hård  
men stigen genom skogen är lugn  
han leker med natten  
som rinnande sand  
mellan fingrarna

Han följde en fjäril  
en flygande regnbåge  
för att se den landa  
och för att se om alla svaren fanns där

## **Nära stupet**

Jag såg att människorna  
som levde nära stupet  
var så levande  
så jag kröp dit i mörka natten  
Vid brantens kant  
tittade jag ner  
jag kände svindel  
flydde i panik därifrån

Det är natt igen  
och jag kryper mot stupet  
livslängtan är min morot  
jag ska titta på döden  
för att välja livet

## **Jag vill leka**

Jag vill leka idag

som ett entusiastiskt barn

Jag vill skratta idag

åt allting

ända tills jag får ont i magen

och sedan vila ett tag

för att sedan skratta vidare

hejdlöst

tills jag ramlar omkull av utmattning

och bara somnar där på platsen

ansvarslöst och omdömeslöst

för det har redan blivit kväll