

JUNI 1945 ser pojken från Klitmöllervej
RAF-piloter leka strid i sina Spitfires över Vanlöse
före kriget flög kändispiloten Morian Hansen
från Skovlunde flygplats inte långt från Vanlöse
det är väl från Skovlunde stridsflygen kommer
pojken bor i nummer 4 hans far vistas i England
Morian Hansen hälsar på hos familj i nummer 2
iklädd stilig RAF-uniform och skärmmössa
i det numret bor också ledaren för BOPA-gruppen
borgerlige partisaner under ockupationen
i nummer 2 bor dessutom en nazist
vars hakkorsflagga beslagtogs strax efter befrielsen
herr Olsen i nummer 4 är kommunist
följde kriget i öster på uppptejpad väggkarta
tog hjälp av knappnålar med färgade knoppar
de flesta i området var nog ändå socialdemokrater
pojken mor liberal fadern konservativ
sjöman pappa borta 1939-45
återvände först i september
pojken utan far från fem till elva-årsålder
växte vilt utan anvisningar de sex åren även senare
mamma sjukgymnast fick greja ruljangsen
under hela ockupationen ensam med tre barn
pojken hans tvillingsyrra och lillsyrran
rederiet lånade morsan pengar
de förslog inte långt det var knappa tider
tur att mamman var energisk och en god ekonom

P OJKEN strövar i området slår sig ned på en bänk
bredvid en beväpnad frihetskämpe som bevakar
de tyska flyktingarna i Vanlöse skole på andra
sidan Klitmøllervej pojken berättar att han snart
ska med barnatåget till Dybbøl med sina syrror
pojken talar snabbt gör unge frihetskämpen nervös
knappar på k-pisten förklarar S är säkringsknappen
A står för automateld E för enkelskott
något i den stilen pajsaren har glömt frihetskämpen
mycket ung med skarpladdat vapen i hand
vadå bevaka vapenlösa flyktingar juni 1945
pojke tycker synd om dem de är ensamma som han
k-pistknapp E aktiverad och kämpens pekfinger
befinner sig plötsligt på avtryckaren fan vet varför
ett skott smäller
kulan river upp pojkens högra bröstmuskel
pojke svimmar jag vill inte dö
frihetskämpe lägger pojke på rygg på bänken
konstaterar blödande djup skåra
folk dyker upp vad har hänt
mindre folksamling ta vapnet ifrån honom
frihetskämpar kör pojken till sjukhus
bensindrivna bil snabbtransport
ej sys sår pojke växer tvättning och bandage räcker
mammans väninna på teater i Riddersalen
meddelas kommer genast hem lättnad i boet
morbror i Dybbøl cyklade med pojken till doktorn