

**BIBELNS PROFETIOR AVSLÖJAR  
DE SISTA ÅREN AV VÄRLDSHISTORIEN**

**Vildjurets  
Digitala  
Imperium**

**OCH DEN UNDERJORDISKA  
FÖRSAMLINGEN**

**MARKO PENTTINEN**

## Förord

Mörkret aktiverar sina trupper i syfte att bedra världen politiskt och andligt. Kampen om nationerna och varje själ är intensiv och manifesteras inom kort i form av en antikristlig diktatur: Vilddjurets Imperium.

Den digitala Staten inplanterar Vilddjurets märke i varje invånare för att övervakningen ska bli absolut. Världen förvandlas till ett enda stort fängelse. Yttrandefriheten förpassas till historien; media censureras. Levande kristen tro på Jesus kriminaliseras. För att undvika förföljelse blir Församlingen underjordisk.

Detta innebär inte enbart svårigheter för Jesu lärjungar; även de andliga segrarna blir många. Den sista generationen av missionärer och predikanter sprider evangeliet till varje hörn av vår värld innan Jesu återkomst. Miljoner och åter miljoner själar blir frälsta i de sista dagarna tack vare evangelisternas osjälviska uppoffringar.

### **Du läser en thriller**

Världshistoriens avslutning är en thriller. Vändpunkten kommer sent i natten; då har jungfrurna i Jesus liknelse redan hunnit somna av utmattnings. I allra sista stund, när det är som mörkast i världen och vi tror att allt redan är förlorat, då vänds nederlag till triumf och vi får se Jesus på himlens skyar. Lyft upp din blick! Kungars kung är på väg! Maranatha! Du vår Herre, kom!

# I

## GÖR DIG REDO

"Därefter såg jag, och se, en dörr var öppnad i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig, som var som en basun, sa: Kom hit upp, och jag ska visa dig vad som måste ske efter detta." (UPP 4:1).

I Sin stora omsorg vill Jesus Kristus att du ska veta vad som snart kommer att ske med den värld som vi lever i. Han vill inte att du ska ligga sömlös på nätterna och oroa dig för de kriser som världen måste genomgå i den sista tiden. Herrens önskan är att vi ska orka vaka i den sista andliga natten ända tills dagen gryr och Jesus kommer tillbaka.

"Och desto fastare har vi det profetiska ordet, som ni gör väl i att ge akt på liksom på ett ljus som skiner på en mörk plats, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan." (2 PTR 1:19).

### **Bibeln är en överlevnadshandbok**

Bibeln är inte tänkt att vara en dekoration som samlar damm i bokhyllan. Den är en överlevnadshandbok och innehåller viktiga instruktioner till Församlingen inför slutscenerna av världshistorien. Det profetiska ordet lyser som ett ljus på en mörk plats så att du kan orientera dig i den stormiga natten. Ställ in den profetiska skärpan i dina andliga ögon för att se vad som väntar världen!

### **Det profetiska ordet måste oundvikligen fullbordas**

"Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa för sina tjänare vad som snart måste ske." (UPP 1:1). Alla profetiorna i Bibeln kommer garanterat att inträffa. Det är oundvikligt och MÅSTE ske. Gud är aldrig osäker eller tveksam utan uppenbarar information från den säkraste källa som finns, nämligen Han själv. "Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det." (JER 1:12).

Allt är förutsagt i Guds ord. Allt är redan känt på förhand av vår Skapare. Han är Allvetande. Han har kontroll. Mitt i en osäker omvärld kan vi vara trygga i Hans starka händer. Han kommer inte att pröva dig över din förmåga utan förbereda en utväg för dig i varje situation. Han kommer att vara med dig och ta dig igenom allt.

## **Det kommer svåra tider på jorden**

"Men det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider." (2 TIM 3:1). Vi är hastigt på väg in i den sista tiden då vardagslivet blir minst sagt jobbigt. Efter en kort tid av världsevangelisation och mission (som pågår nu) kommer den globala Staten att tysta evangelisterna, stänga kyrkdörrarna och förbjuda evangeliet på jorden.

### **Global diktatur och övervakning**

En global Antikristlig diktatur växer fram i vår egen generation som övervakar alla invånare på jorden med kameror och datorer. En digital valuta ersätter kontanter så att alla transaktioner kan spåras. Man avkräver medborgarna dagliga trohetseder till Antikrist, där han kallas för en gud. Ingen som tror på Jesus kan delta i detta avguderi. Därför blir vi, som är Jesus lärjungar, Statens fiender och militärens legala villebråd.

"Det är genom många lidanden som vi måste gå in i Guds rike" (APG 14:22). Den sista tiden innebär många frestelser, prövningar och bedrägerier för alla människor på jorden, inte minst för Guds barn. Den okunnige riskerar att förtvivla och ge upp. Hon kan komma på fall när trycket från samhället ökar och desinformationen i media förvillar. "Se upp så att ingen bedrar er." (MATT 24:4). Denna varning gäller särskilt i den sista tiden.

Världen kommer att fyllas av andligt bedrägeri, fräcka lögner och politisk propaganda. Omringad av vardagens bekymmer kan lärjungen bli svag och initiativlös så att hon slutar att både tänka och tro.

## Genom många lidanden

Varför måste vi genomleva de svåra tider som Bibeln talar om? Skulle inte Herren bara kunna ta ut oss från den här världen så att vi slapp allt det besvärliga?

Evangeliet är inte ett bekvämt lyckobudskap. Gud har aldrig lovat ständigt solsken. Tvärtom vet Herren att: "hela världen är i det ondas våld" (1 JOH 5:19). Djävulen river och sliter i människorna och sprider förödelse omkring sig. Detta kommer vi inte ifrån, och vi får leva i en syndig värld ända fram till Jesus återkomst.

Världen är inte ett paradys, men Herren är med oss genom allt som sker. Jesus sa: "i världen kommer ni att lida, men var vid gott mod" (JOH 16:33). Vi kan vara vid gott mod i alla omständigheter och möta varje ny dag i förvisningen att Jesus är med oss.

### **Samverkar allt till det bästa?**

Allt det som sker på jorden är inte Guds vilja. Om människorna skulle söka Herren och ärligt fråga Gud om vishet, skulle världen förvandlas till en underbar plats. Så länge som synden råder i världen, finns ondskan och våldet närvarande. Men tillåt aldrig de svåra sakerna föra dig bort från Jesus. "Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du mig från förintelsens grop, ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg." (JES 38:17).

Låt allt som sker, både gott och ont, leda dig närmare Gud. Tacka Honom för alla goda gåvor. Ropa till Honom i nöden. Inbjud Herren in i varje situation så att Han får ära för bönesvaren och miraklerna. Då kan allt samverka till det bästa.

### **Gud arbetar på din karaktär**

"Om vi bemöter problem på rätt sätt förstärker de vår karaktär. Gud är mer intresserad av din karaktär än av din bekvämlighet. Din relation med Gud och din karaktär är två saker som du tar

med dig in i evigheten." (Citat: "Standing Strong Through the Storm", Cunningham, Open Doors Sverige 2020, sidan 19).

### **Den bästa dagen mitt i svårigheter**

I dag är den bästa dagen i ditt liv. Inte därför att allting är så enkelt och alla problem i din omgivning är lösta. Nej, i dag är den bästa dagen därför att Jesus är med dig. I dag är frälsningens dag!

"Jag har bön hört dig i behaglig tid och jag har hjälpt dig på frälsningens dag. Se, nu är frälsningens dag." (2 KOR 6:2).

Paulus menade varje ord när han skrev detta. Men bara några verser senare står det att hans vardag var full av problem. Han tjänade Jesus: "under lidanden, i nöd, i svårigheter, under slag, under fångenskap, under upplopp, under hårt arbete, i nattvak, i fastor" (2 KOR 6:4-5).

Hans livssituation var långt ifrån idyllisk. Tvärtom: han omringades av faror och missförstånd. Guds kraft fullkomnas i svagheten. Jesus namn visar sin underbara kraft mitt i vår egen nöd.

Var tacksam för livet som Gud har gett dig. Livet är till för att levas. Missa inte en enda dag, inte ens någon av de svåra dagarna. Varje dag är Jesus med och Hans kraft är verksam genom dig. Varje ny dag är den bästa dagen i ditt liv.

### **Utvald för en tid som denna**

"Kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet." (ESTER 4:14).

I Esters bok möter vi en ung tjej som hade modet att gå mot strömmen. Med risk för sitt eget liv avslöjade hon konspirationen mot Guds folk. Hennes vältajmade insats räddade judarna från förintelse.

Ester var en judisk invandrantjej som bodde i Babylonien. Hon levde i en farlig tid: den politiska eliten i landet hade en ond