

Det var en gammal spegel

Det var en gammal spegel som var fylld av spegelbilder.
Folk hade klätt på sig framför den och folk hade
klätt av sig.

Kvinnor hade målat munnar och kammat frisyren.
Män hade känt på skägget och tittat på tänderna i den
och både kvinnor och män hade studerat rynkor,
finnar och gråa hår.

Små barn hade räckt ut tungan,
gjort stora munnar och platta näsor i spegeln
och ungdomar hade tillbringat timmar
i närgånget studium av sina misslyckade drag.
De gamla hade han inte så många bilder av,
en och annan med nya löständer.

Men nu ville spegeln själv spegla sig,
återuppliva de gamla bilderna,
se sig i hela sin spegelbildsprakt.
Han lyckades också ta sig till en spegel
och förväntansfullt ställde han sig tillrätta för att
spegla sig.

Men då han ingen spegelbild såg
beslöt han att något var fel på spegeln
och begav sig till en ny.

Men då han ingen spegelbild såg
beslöt han att något var fel på spegeln
och begav sig till en ny

Men då han ingen spegel...

Dexter Gordon

Jazz epik
blå teknik
skumpar över
rök publik.
Saxofreni.
Feelodi.
Dexter digs.
Viska beat
svänga hit
pigeon heads
beaty feet.
Yank epik.
Dood epik.
Swuppee sweep
eep eep
eep.

Djupt i en smärta

Djupt i en smärta
finns min dödlighet
fladdrar de bräckliga
människohinnor
flåsar mina sista andetag
där vet jag att mina ögon kan brista.
Djupt i en smärta
smulas min själ
lyser förgänglighet
som blodröd hibiskus.

Du ler mot mig

Du ler mot mig
jag hänger min hud
på en galge
och glänsande hudlös
ler jag tillbaka.
Dina ord
blir en del
av mitt kött
ditt tonfall
min inre andning.
I luften hänger mina ord
och när jag ser
att de kommer tillbaka
förstår jag
att du inte
har hängt av dig.

Jag blir med dikt

Jag blir med dikt
som vill bli verklig
Den kräver en födsel
och sedan flera och flera
gång på gång

Under svett, värkar
och själslig musik
kränger dikten sig fram
Ibland är den fullgången,
flyger, sig själv nog,
står där och skiner

Ofta blir det ett barn
med behov av särskilt
stöd för sin utveckling

Jag blir med dikt
som vill bli verklig
i våra sinnen
i mina
i dina

Jag borrar ner benen

Jag borrar ner benen
där marken är mjuk
och står där i dagar
och svajar i vinden.
Medan solen kommer
och månen kommer.
Min älskade ropar
och barnen kallar.
Jag kramar jorden med tårna.
Jag skjuter en kvist.
Jag skjuter fler.
Och ljusgrönt löv pipplar fram.
Men barnen gråter.
Jag springer hem
på spirande fötter
men lövet vissnar på vägen.

Jag har fått en ny sorts blodkroppar

Jag har fått en ny sorts blodkroppar
som ser ut som små stjärnor
de flyter jämnt i breda artärer
men ute i de minsta kärlen
har en och annan fastnat
och ger mig oroliga ben
som springer och söker
dina goda kyssar.

Jag har letat i ett kålhuvud

Jag har letat i ett kålhuvud
dragit av blad på blad
till en bladig hög.

Jag har letat i en lök
och gråtit över varje skal
jag lyfte bort.

Jag har letat i kinesiska askar
och fumlat mig fram
till den minsta asken.

Nu letar jag på
ett havregrynspaket
med en bild av en flicka
som håller ett havregrynspaket
med en bild av en flicka
som håller ett havregrynspaket
med en bild av en flicka
som håller ett havregrynspaket...