

# Slutord

## Hur gick Gud vidare

De viktigaste teserna i boken är:

- ✧ Det Bibeln berättar är sant.
- ✧ Människan skapades på fjärde dagen för cirka 6 000 år sedan.
- ✧ Människan härstammar från Mellanöstern inte från Afrika.
- ✧ Redan för över 5 000 år sedan började vi skriva ner saker och ting.
- ✧ Först tillbad människan en Gud senare många gudar.
- ✧ Bibelns egna tidsuppgifter gör att flodkatastrofen kan tidsbestämmas.
- ✧ Det är möjligt att ha en vetenskaplig hållning men ändå tro på Gud som världens skapare.

Mitt syftet att konstatera att Bibelns historiska berättelser är sanna är nått. Den annorlunda historieskrivningen om vad människan gjorde under sina 2 000 första år är genomförd. Att världens människor gjorde obegripligt stora framsteg inom metallurgi, byggnadsteknik och inte minst inom skrivkonsten under

dessa två millennier är fantastiskt. Andligt sett verkar det bara ha gått utför för mänskligheten under denna period. Detta är varken uppbyggligt eller trosstärkande. Att stärka tron hos läsaren var min avsikt. Förhoppningsvis är målet nått vad gäller att förmedla tilltro till Bibelns ord.

Det är tungt att notera eländet människan åstadkom men hur gjorde Gud? Själva det ursprungliga avfallet skedde i Edens lustgård. Guds svar på detta var ett löfte att han skulle sända sin son och genom honom besegra djävulen. Löftet var kryptiskt men blev tydligt när Jesus föddes av jungfru Maria och sedan gav sitt liv för att lösa oss från Satans band. ”Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud\* och du skall hugga honom i hälen.”<sup>258</sup> Folkbibels fotnot vid asterixen lyder: ”Här ges det första löftet om seger över ormen - dvs djävulen (Upp 12:9). Segraren, kvinnans ’avkomma’, presenteras efterhand närmare, i Första Moseboken som Abrahams, Isaks och Jakobs avkomma, i Psaltaren som både Davids son och Davids Herre, i Jesaja som jungfruns son och telningen från Isais rot, i Mika som den evige som kvinnan skall föda i Betlehem.”

Nästa förskräcklighet i människans historia är brodermordet på Abel. Gud svar är att han, utöver att ge sin dom, skyddar mördaren: ”Och HERREN satte ett tecken på Kain så att ingen som träffade på honom skulle döda honom.”<sup>259</sup> En viktig och positiv sak var samverkan mellan Gud och Hanok: ”Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom.”<sup>260</sup> Tänk att vandra med Herren hela långa livet och sedan få fortsätta med detta i evighet.

En person som vandrade med Herren på ett mönstergillt sätt var Noa. Detta trots en ondskefull omgivning: ”Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud.”<sup>261</sup>

Min berättelse omfattar i stort 2 000 år med tilltagande and-

ligt mörker. Vid slutet av denna period föddes Abram. Hans 175 år på jorden fick remarkabla följder. Abram fick så småningom byta namn till Abraham och räknas som trons fader. Trots alla bakslag fanns det hopp för mänskligheten.

Frågan vad människan gjorde efter skapelsen har fått en hel del svar i denna bok. Balansera gärna det negativa i min skildring av de två tusen första åren med att läsa om trons människor i Hebreerbrevet 11. Där beskriver författaren mycket kamp men också hur Herren varit med i svårigheterna. Gud har verkligen gjort allt för att hjälpa folk ur det andliga mörker de hamnat i. Vi får inte heller glömma det himmelska hoppet. Om troshjältarna och oss står det: ”Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss: först tillsammans med oss skall de nå målet.”<sup>262</sup>

# Bilaga 1

## Om Sumererna och det första skriftspråket, en PM

Författare: Ulf Stenlund

Handledare: Staffan Stranne

Ventileringsdatum: 2012-01-10

Mälardalens högskola, Västerås/Eskilstuna

Kurs: Historia 1-30 hp, SHI100

Redigering: Sidnummer, innehållsförteckning, fotnoter och litteraturförteckning är integrerade med boken som helhet. Originaluppsatsen innehåller ett par bilder som här är uteslutna av rättighetsskäl.

### *Innehållsförteckning*

Inledning .....	116
Syfte .....	117
Frågeställningar .....	118
Metoder .....	118
Den gammalsumeriska tiden .....	118
Den mellansumeriska tiden .....	120
Kilskriften .....	121
Den stora floden .....	122
Resultat och diskussion .....	123

### **Inledning**

Sumererna uppträder på världsarenan under en inte särskilt välkänd men otroligt spännande period i mänsklighetens historia. Deras stora uppfinning, kilskriften, är faktiskt vad som skiljer forntidshistoria från arkeologi. Med bevarad skrift från tiden man vill utforska och lära känna, kan man nå väldigt mycket längre än med vad enbart arkeologi ger.